

MUSTAFA KORKMAZ

1956 yılında, Pazar'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Pazar'da okudu. Öğrenimini, Rize Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı. Siyasi mücadeleye çok genç yaşta başladı. Devrimci örgütler içerisinde sorumluluklar aldı.

1974-75 yıllarında, Pazar'da kurulmuş olan PAG-DER'in (Pazar Gençlik ve Kültür Derneği) çalışmalarına katıldı. 1977-78 yıllarında, Halkevi ve Dev-Genç yönetim kurulu üyesi olarak dernek faaliyetlerinde bulundu. 12 Eylül darbesine karşı, direniş mücadelesini sürdürebilmek için arkadaşlarıyla birlikte kırsal bölgeye çekildi. 13 Ocak 1981 günü tutsak düştü. TCK 146/1 maddesinden açılan davada, arkadaşlarıyla birlikte, sırasıyla, Trabzon, Erzincan Askeri Cezaevlerinde tutuklu kaldı. 1986 yılında tahliye oldu. Devam eden yargılama sonucu TCK 168/1 maddesi ile cezalandırıldı. Yargıtay aşamasında, Isparta'da, Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen devrimcilerle birlikte kısa dönem askerliğini yaptı. Askerlikten sonra cezanın kalanını çekmek için Ulucanlar ve Haymana Cezaevi'nde kaldı. 1994 yılında evlendi. Utku ve Burcu adında iki çocuğu var.

Ayrıntı: 1155
Yakın Tarih Dizisi: 31

Ha Bu Nasul Dev-Genç'tur Uşağum
Mustafa Korkmaz

Yayıma Hazırlayan
İlbbay Kahraman

Son Okuma
Ahmet Batmaz

© Mustafa Korkmaz, 2018

Bu kitabın tüm yayım hakları
Ayrıntı Yayınları'na aittir.

Kapak Tasarımı
Gökçe Alper

Dizgi
Kâni Kumanovalı

Baskı ve Cilt
Kayhan Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez Efendi Mah. Fazılpaşa Cad. No: 8/2 Topkapı/İstanbul
Tel.: (0212) 612 31 85 - 576 00 66
Sertifika No.: 12156

Birinci Basım: Şubat 2018
Baskı Adedi 2000

ISBN 978-605-314-165-5
Sertifika No.: 10704

AYRINTI YAYINLARI

Basım Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.
Hobyyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Çağaloğlu – İstanbul
Tel.: (0212) 512 15 00 Faks: (0212) 512 15 11
www.ayrintiyayinlari.com.tr & info@ayrintiyayinlari.com.tr



twitter.com/ayrintiyayinevi



facebook.com/ayrintiyayinevi



instagram.com/ayrintiyayinlari

Ha Bu Nasul Dev-Genç'tur Uşagum
Mustafa Korkmaz



YAKIN TARİH DİZİSİ

- Fırtınalı Denizin Yolcuları
Sedat Göçmen Kitabı
Söyleşi: *İlbay Kahraman*
- Domatesi Çiçek Sananlar
Gökçen Başaran İnce
- Devrimcilik Güzel Şey Be Kardeşim
Melih Pekdemir
- Erikler Çiçek Açınca
Nurhakı Hatırlamak
A. Tuncer Sümer Kitabı
Enis Rıza & Ebru Şeremetli
- İlle de Mavi
Adnan Keskin
- Fırtınalı Denizin Kıyısında
Şansal Dikmen Kitabı
Söyleşi: *Derviş Aydın Akkoç*
- Devrimciler Ölmez
10'lardan Biri:
Sinan Kâzım Özüdoğru Kitabı
Derleyen: Füsun Özbilgen
Bizi Güneşe Çıkardılar
Aysel Sağır
- Direnış, Sürgün ve Ölüm Günleri
Ersin Ergün K. & Harun Korkmaz
Osman Zeybek & Tarık Uygun
- Bir Zamanlar Mülkiye
1964-1970
Savaş Dizdar
- Sinança
Şirin Cemgil Sinan Cemgil'i Anlatıyor
Şirin Cemgil
- Cepheden Anılar
Orhan Savaşçı'nın THKP-C Anıları
Söyleşi: *İlbay Kahraman*
- Devrimcilerin Filistin Günlüğü
1968-1975
Yaşayanlar Anlatıyor
Oktay Duman
- Keşiş'in Torunları
Dersimli Ermeniler
Kâzım Gündoğan
- Tek Yola Sığmayan Devrim
Bir TKP/ML Sanığının Günlükleri
İbrahim Çelik
- Görülemediştir
Ali Türker Ertunca
- Üç Devrimci Tiyatro Bir Meddah
Anılar
Erdoğan Akduman
- Muzaffer Oruçođlu Anlatıyor
Zavot'dan Vartinike
Söyleşi: *İbrahim Ekinci*
- Yolculuk Sürer...
Nuri Salman
- Bizum Cihan
Cihan Alptekin Kitabı
Nuran Alptekin Kepenek
- Merhaba Kör Kadı
Mahir Çayan'ın Avukatının Anıları
Faik Muzaffer Amaç
- Çizmeleri Çıkarayım mı?
Soma... 13 Mayıs 2014
Onur Yıldırım & Uđur Şahin
Umman
- Devrimcilerin Filistin Günlüğü 2
1976 - 1985
Oktay Duman
- Sabo
Sabahattin Kurt Kitabı
Murat Bjeđuđ
- İşid ve Türkiye
"Katili Tanıyoruz"
Erk Acarer

Ha Bu Nasul Dev-Genç'tur Uşađum
Mustafa Korkmaz

“Bedeni toprakta,yüređi yıldızlarda
Bir kutunun içerisine yerleřtirilmiř
Dolařıyor babasıyla yeniden
Elini tuttuđu sokaklarda kesik bařı...”

Mustafa Korkmaz

“Siz, hiç ođlunuzun bařı bir kutuda, sokaklarda
dolařtınız mı?”

Mustafa Uzun (Ahmet Uzun’un babası).

*16 Ocak 1981'de işkenceyle katledilen
Ahmet Uzun'un anısına.*

İçindekiler

Önsöz 13

Birinci Bölüm

Rize-Pazar'ı Tanıyalım! 17

İkinci Bölüm

12 Eylül Darbesi..... 217

Üçüncü Bölüm

Söylenecek Son Söz 343

Ek: İşkence Davası Kararı..... 346

Fotoğraflar 356

Dizin..... 393

Önsöz

İlk kez bir kitaba önsöz yazıyorum. Üstelik benim için çok özel bir kitaba, içinde yaşadığım, içinde büyüdüğüm bir kitaba.

Bu kitapta Devrimci Parpali'nin kaleminden ve yüreğinden doğduğum kentin, Pazar'ın siyasal ve toplumsal tarihi, devrimci mücadele tarihi anlatılıyor. O tarih ki beni şekillendiren, beni var eden, kişiliğimi, kimliğimi belirleyen bir tarih.

O tarihin birçok ânı belleğimde. PAG-DER (Pazar Gençlik ve Kültür Derneği) dönemi hariç, kitapta anlatılan bütün süreçlerde Pazar'da yaşanan her toplumsal eylemin, küçük, meraklı izleyicisi, katılımcısıydım ben.

Bu kitabın yazarı, çok sevdiğim Mustafa Abi'yi, nam-ı diğer Parpali'yi de tanımamı sağlayan, ona bu lakabın takılmasına sebep olan, Yeni Sabah Oteli ve Kıraathanesi'nin önündeki olaydı. Orada gördüm ilk kez, sonrasında hep hayatımda oldu. Her toplumsal, devrimci eylemde kısa boyu, atak yapısıyla, “uzun, eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven” Parpali vardı.

Pazar o dönemlerde ülkedeki genel politikleşme dalgasından hacmine göre fazlasıyla payını almış bir ilçeydi. O politik ortam elbette benim de dikkatimden ve merakımdan kaçmıyordu.

İtiraf edeyim ki beni bu meraka iten esasen sevgili babamdı. Kendisi çay fabrikasında işçi, koyu bir AP'li, aslında koyu bir Demirel'ciydi. Elimden tutar, AP toplantılarına götürürdü beni. Gözleri iyi görmediği için biraz da benim iyi okumamdan gurur duyduğu için, her gün hiç sektirmeden aldığı *Tercüman* gazetesini, özellikle köşe yazarlarının yazı-

larını bana okuttururdu. Rauf Tamer'leri, Nazlı Ilıcak'ları, Ahmet Kabaklı'ları okudum yıllarca. Babam ve bu isimler beni sosyalist yaptı. Yıllar sonra bir televizyon programına birlikte katıldığım Nazlı Ilıcak'la program arasında görüş-tüğümde "Sosyalist olmamı biraz da size borçluyum" dediğimde şaşırıştı. Bütün okuduklarım beni tersine etkiledi. Devrimcilere dönük karalamalar benim devrimcilere sempati duymama, devrimcileri daha fazla merak etmeme yol açtı. Artık her devrimci eylemin takipçisiydim.

İmam Hatip'te okuyor olmam bendeki bu çelişkileri daha da derinleştiriyordu. İmam Hatip'te bize hep, "Hazreti Ömer'in adaleti"nden bahsederlerdi. Ama ben bu anlatılanları gerçek yaşamda devrimcilerin tarzında gördüm; dayanışma, sevgi, eşitlik, paylaşma, hak, adalet... Bütün güzel değerlerin taşıyıcısı devrimcilerdi. Bizim oraların deyimiyle benim gözümde melaike gibiydi devrimciler. O yüzden kanım devrimcilere ısındı.

Isındı ama bir sorun vardı; bunlar "Rus'u, Moskof'u savunuyorlardı", "Ülkeyi Moskova'ya bağlayacaklardı." Zihnime tarihsel olarak işlenmiş "Moskof düşmanlığı" beni tereddüde düşürüyordu. O süreçte Halkın Kurtuluşu, YDGF (Yurtsever Devrimci Gençlik Federasyonu) imdadıma yetişti. Çünkü onlar "Ne Amerika, Ne Rusya" diyorlardı. Bu tutum beni rahatlatmıştı; kısa süreli de olsa YDGF'li oldum. Fakat Pazar'ın her yerinde Dev-Genç, Devrimci Yol vardı. Daha başkaları, farklılardı... Daha atak ve militandılar. Bana göre, daha yereldiler. O yüzden Devrimci Yol'a yöneldim. "Evrım-devrim iç içe midir, değil midir?" "Kentler mi, kırlar mı esastır?" "Sovyetler Birliği sosyal emperyalist midir, revizyonist midir?" gibi bir dizi tartışmayı yaşadım çocuk aklımla.

Ve kitapta anlatılan Dev-Genç yardım için başlatılan "Boş Şişe Toplama Kampanyası"nın gönüllü üyesi oldum. Gün boyu Dev-Genç için mahallede boş şişe topladım. Mustafa Abi'ye Dev-Genç binasında "özeleştiriverip" Dev-Genç katılan çocuklar bizim mahallenin çocuklarıydı; bizlerdik.

12 Eylül, bir karabasan gibi ülkemizin üzerine çöktüğünde ben İmam Hatip'te okumaya devam ediyordum. Bütün güzel abiler, ablalar ortalıktan kayboldu, resimleri duvarlara asıldı, dağlardı artık mekânları.

12 Eylül'ün karanlığında bir sabah Pazar'ın dört bir yanında devrimcilerin pankartları asılmıştı her yana. İçim sevinç dolu, gurur doluydu o gün. Devrimciler her şeye rağmen buradaydılar. Çocuk yüreğimle "Allahım sen devrimcileri koru" dualarını hiç eksik etmedim onlardan. Ama...

'84-85 yılında, bugünkü adıyla İletişim Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu kazandığımda politik olarak netleşmiş biriydim artık ve üniversitelerde bizimkileri bulmalıyım. Buldum da bizimkileri, gençlik hareketinin o doğal seyri içinde. O gün bugündür Parpali'lerin yaktığı ateş hiç sönmedi içimde.

O yıllarda gözümde kahraman olan Mustafa Korkmaz'la, Recep Memişoğlu'yla, Okan Telatar'la, Yaşar Kestioğlu'yla bugün aynı partide, aynı yolda olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. O onurla ve gururla okudum bu kitabı.

İnanıyorum ki bugün aramızda olmayan ama yüreklerimizin en derinlerinde yaşayan; Ahmet Uzun'ların, Azem Keskin'lerin, Kemal Kestioğlu'ların, Hüseyin Kansız'ların ve daha nicelerinin yaktığı ateş hiç sönmeyecek Pazar'da.

Alper Taş
ÖDP Eşbaşkanı

